

De kracht van trots!

Begin december zat ik op de tribune van de prachtige aula van het Calvin College. Naast mij zat Jeroen Bouman, een gepassioneerde Gebiedsmakelaar in Geuzenveld. Hij vroeg mij: "Hé Dick, ben je al jouw nieuwjaarstoespraak aan het voorbereiden? Ik kijk er nu al naar uit. Daar kan ik echt zo van genieten!" Het voelde voor mij als een warme deken en kreeg ineens nog meer zin in de voorbereiding van mijn toespraak.

Ik had wel al wat ideeën, maar nog niks concreets. "Als jij er zo naar uitkijkt, Jeroen, waar zou mijn toespraak wat jou betreft dan over moeten gaan?" Kort samengevat was het pleidooi van Jeroen: we mogen best wel wat vaker trots zijn op alle mooie dingen die we in Nieuw-West tot stand brengen. Een mooi thema voor 2018!

Trots!



Een groter verschil tussen twee personen is niet denkbaar, Trump en Timo. Maar zij hebben één ding gemeen: ze zijn beide supertrots! Trump op zijn presidentschap en Timo op zijn zojuist gevangen snoekbaars. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik krijg een totaal ander gevoel bij de trots van Trump dan bij de trots van Timo.

Maar wat je er ook van vindt en welk gevoel je er ook bij hebt, zij ervaren beide de enorme kracht die er van trots uitgaat. Weet u het nog? Leren fietsen? Eindeloos met zijwieltjes oefenen en aan de hand van papa of mama. En ineens was het zover... zonder zijwieltjes, zonder papa of mama. Hupsakee daar ging je op twee wielen door de straat, helemaal alleen. Dat gevoel van trots vergeet je nooit!



Dezelfde trots als die van de Oranje voetbaldames en velen met hen. Voor het eerst Europees Kampioen!



En je zal maar als nationaal elftal voor het eerst in bijna 20 jaar geplaatst zijn voor het WK-voetbal. Me dunkt dat je dan verschrikkelijk trots bent!

Beide hebben precies hetzelfde gevoel van trots. Toch lijkt het alsof wij dat niet altijd op dezelfde manier beoordelen....



Amsterdammers lieten zien hoe trots zij zijn op burgemeester Eberhard van der Laan toen hij ernstig ziek bleek en daaraan overleed. Hij leefde nog bij dit eerbetoon en zal zich ongetwijfeld heel erg trots hebben gevoeld.



Ons eigen Geuzenveld was het gastvrije toneel van een schitterend en hartverwarmend medeleven aan Abdelhak Nouri en zijn familie. Voetballiefhebbers uit het hele land toonden hun trots op onze Appie. En wat was ik ongelooflijk trots op het feit dat dit bij ons in Nieuw-West plaatsvond.

Trots zijn op een ander vinden we makkelijker dan trots zijn op jezelf. We zijn trots op Nouri, trots op Eberhard, trots op de voetbaldames, trots op het Marokkaans voetbalteam, trots op onze kinderen, trots op ons stadsdeel. Maar trots zijn op jezelf wordt al snel gezien en gevoeld als onbescheidenheid en arrogantie. 'Doe maar normaal' is al snel het devies. Het zal de erfenis zijn van onze calvinistische voorouders. Jammer eigenlijk, want het geeft zoveel kracht als je mag laten blijken dat je heel trots op jezelf bent.



Zina Abboud vluchtte uit Aleppo met gevaar voor eigen leven en dat van haar twee tieners. Na deze dramatische en traumatische vlucht besloot zij zichzelf te herpakken en startte de inmiddels succesvolle catering Zina's Kitchen en maakte een prachtig kookboek.

Zina, jouw ongelooflijke wilskracht en prestaties zijn een inspiratie voor velen en naar ik hoop ook voor vele andere vluchtelingen. Ik hoop van harte dat jij jezelf toestaat om enorm trots te zijn op jezelf. Want de kracht van trots zal jou de energie geven om door te gaan met de prachtige dingen die je doet. Geniet van onze vrijheid zolang als jij dat wilt!



Maar onze vrijheid kwam niet vanzelf en is niet vanzelfsprekend. Pim Ligtfoot draagt er op vele manieren aan bij dat we blijven stilstaan bij het de grote verworvenheid die Vrijheid heet. Als gepassioneerd bestuurslid van Pink Nieuw-West benadrukt hij niet alleen het belang van vrijheid zonder oorlog, maar ook de vrijheid om te kunnen zijn wie je bent; ongeacht je seksuele geaardheid. Pim, je bent misschien te Hollands om jouw eigen trots te tonen. Maar ik gun je om te kunnen genieten van de kracht van trots. Wat Zina zoekt, dat koester jij!

Het zijn slechts 2 personen als voorbeeld. Maar zij staan wat mij betreft symbool voor iedereen die een bijdrage levert aan sociaal sterke en leefbare buurten. En ik gun hen allemaal dat zij trots durven te zijn op zichzelf. Want als je trots kunt zijn op jezelf kom je in beweging. En beweging is de brandstof die de samenleving draaiende houdt.



En bij die brandstof voor de samenleving hoort een motor. Onze motor wordt gevormd door het bestuur, de vrijwilligers en de medewerkers van Eigenwijks. Zij zijn de dieselmotor waar elke bewoner van Nieuw-West op kan rekenen. Dat onze organisatie groeiende is en steeds meer van betekenis is voor steeds meer bewoners is te danken aan hun tomeloze inzet en hoge kwaliteit van werk. Ook voor hen geldt: wees trots op jezelf en geniet ervan!

En ik? Ik ben ongelooflijk trots op mezelf dat ik nu al bijna 9 jaar de chauffeur ben van deze mooie bolide!

Ik wens u een gezond en vrolijk 2018 en hoop dat u zult genieten van de kracht van trots!