



PAGINA 4

Feestdagen

volgens het

Kinderpersbureau

PAGINA 5

Introductie

W.E.N.S.

VERDER

|2 Festivaltijd | Suiker- en Offerfeest

|3 Koningsdag in Nieuw Sloten | Christelijke feesten

|4 **Column: Feesten** | Kinderpersbureau | Prijsvraag

|5 Gezonde wijk | Nieuw redactielid | Kings Coach

|6 Wijkagenten | Gebiedsmakelaar | Bewonersinitiatieven

Inleveren kopij voor het volgende nummer uiterlijk op vrijdag 09 augustus 2019 | Verspreiding op vrijdag 30 augustus 2019



'DJ Vlindermolen'

[Handwritten signature]

Uitnodiging

► ingezonden door het Festivalcomité 2019

voor het

Nieuw Sloten Festival

6 juli 2019, 11-16 uur

Wil jij op het podium optreden?

E-mail: nsf.muzyk@gmail.com

Wil je met een kraampje staan?

E: nsf.marktkramen@gmail.com

Wil je een workshop of andere activiteiten organiseren?

E-mail: nsf.actief@gmail.com ◀

Jij komt toch ook?!



Duurzaamheidsmarkt

De Groene Aker op het Ecuplein/Ecoplein

Zaterdag 22 juni, 10 - 17 uur

Zie westersite.nl/groep/de-groene-aker

Georganiseerd door en voor actieve bewoners en ondernemers die meer willen weten over zonnepanelen, groene energie, recycling, hergebruik of vergroenen. Het doel is duurzame ontwikkeling binnen je eigen wijk te stimuleren. De toegang is gratis!

- Mobiliteit: E-bike proefrit, elektrische auto, deelauto's en nog meer.
- Voedsel: maak kennis met onder andere (h)eerlijk eten.
- Grondstoffen/producten: alles rondom recycling, hergebruik en uitruil.
- Groen: vergroenen van de wijk/eigen tuin/initiatieven/subsidies en meer.
- Energie expert: advies over zonnepanelen, warmtepompen, energiebesparing, groene stroom.
- Afval - gescheiden afval, zwerfvuil.
- Met belangenbehartigers/partijen/overheden/bewonersinitiatieven.

De Duurzaamheidsambassadeurs in Nieuw Sloten organiseren na de zomervakantie (datum volgt) een Duurzaamheidsmarkt in onze wijk. ◀



Feesten

► Cees Fisser

“Geef het volk brood en spelen!”
Is een uitdrukking die vaak toegeschreven wordt aan keizer Julius Caesar, ruim 2000 jaar geleden.

Gratis eten, drinken en vermaak voor de toeschouwers die juichten in de amfiteaters, waarin gladiatoren elkaar bevochten – meestal op leven en dood. Hiermee wilde de keizer het volk paaieren (inpalmten/tevreden stellen), om te voorkómen dat de bevolking tegen hem in opstand kwam.

Het offeren van kinderen aan de goden door de Maya's en de Inca's, tot zo'n 550 jaar geleden, zijn gelukkig de laatste wreedheden tijdens 'religieuze feesten'.

De huidige godsdienstige feesten, zoals het Suikerfeest en het Offerfeest, of het Kerstfeest en het Paasfeest zijn zeer vredelievend van aard. Samen met familie en vrienden vieren wat je met elkaar bindt.

Dit NSN-nummer probeert een globaal beeld te schetsen van diverse feestelijkheden die in Nieuw Sloten en omgeving gevierd worden. ◀

Festivaltijd ook in Nieuw Sloten

►Helena de Jong

Het is weer festival tijd. Hier in Nieuw Sloten is op 6 juli het Nieuw Sloten Festival op het Belgiëplein en in het Kasterlepark.

Dit jaar met twee podia: een groot podium in het Kasterlepark met bands, en een klein podium op het Belgiëplein. Er staan kraampjes met hapjes en drankjes en zelfgemaakte spulletjes van bewoners uit de wijk. Ook worden er workshops georganiseerd.

Hier leest u een interview met de initiatiefnemers (van links naar rechts op de foto) Arnold Hofmeester, Jeffrey Scholte, Els Heldens, Hans Cijs, Jan Willem Martijn, Jolanda Edema, met ondersteuner Stefania Maginzali (opbouwwerker bij Eigenwijks)



Wat betekent het Nieuw sloten Festival voor jullie?

Het is een festival, voor de 4^e maal georganiseerd voor en door bewoners van Nieuw Sloten, dat bestaat uit **muziek, acts, hapjes, drankjes, kraampjes en workshops**. Er treden bands op, zoals de rockband Be Right Back, een Flamingo groep, zanger Dennis Isidora. En op het kleine podium o.a. zangkooren, zoals het Popkoor en kleinere acts. Mathijs (van Eetcafé Thijs) zal er staan met een bar. Tussendoor is er een DJ. Jongeren centrum De Matrixx doet mee en we hopen dat jongeren willen rappen of muziek maken.

Wanneer is het Nieuw Sloten Festival volgens jullie geslaagd?

Hopelijk wordt het goed weer, zodat er veel mensen komen en we allemaal blij en genietende mensen zullen zien.

Waarom doe je mee aan de organisatie en wat is jouw inbreng?

Hans is "gek op alles wat met muziek te maken heeft" en hij speelt in de band Be Right back. Arnold "vindt het leuk

omdat het in mijn eigen wijk plaatsvindt en omdat het muziek betreft"; hij speelt ook in de band. Jeffrey doet de planning voor het kleine podium. Els doet de boekhouding en ondersteunt. Jan Willem is de marktmeester. Het maakt hem gelukkig als er veel mensen komen. Jolanda helpt mee namens de Molen van Sloten.

Doe jij ook mee?

►Voor een **goeie band of act** is altijd ruimte. Mail: nfs.muziek@gmail.com.

►Wil je een **workshop** geven? Meld je aan via: nfs.actief@gmail.com.

►Wil je voor € 10 een **kraam huren**? Mail: nfs.marktkramen@gmail.com.

Het festival is op 6 juli 2019 van 11.00 tot 17.00 uur.

Komt allen! ◀

Suiker- en Offerfeest in de Islam

►Ellen van Kessel

De Islam kent vele vieringen en twee belangrijke feesten: het kleine feest of feest van het breken van de vasten ('Id al-Fitr, ook wel Suikerfeest genoemd) én het grote feest of Offerfeest ('Id al-Adha).

Hierover praat ik met buurtbewoner Youssef*, die opgroeide als Marokkaanse Nederlander in Nieuw-West en sinds drie jaar met zijn vrouw en drie kinderen in Nieuw Sloten woont.

Maankalender

De feesten worden berekend aan de hand van de maankalender, vandaar dat deze per jaar op andere dagen vallen. De meeste landen volgen daarbij de waarneming van Saoedi Arabië. "Daarnaast zijn er ook nog verschillen



door de tijdzones. Het zou praktischer zijn als iedereen de waarneming van Saoedi Arabië aanhield."

Ramadan en Suikerfeest

Voorafgaand aan het Suikerfeest is er de Ramadan, een vastenmaand. Tussen zonsopkomst en zonsondergang eet of drinkt men dan niet. Dit jaar begon de Ramadan begin mei. Youssef probeert in de maand ervoor op de maandag en donderdag te vasten, als training. "Gedurende Ramadan wordt je lichaam gezuiverd en keer je terug naar je centrum of kern. Je denkt na wat belangrijk voor je is: gezondheid, familie, geloof. Wat zijn mijn principes en waarden? Je merkt overigens pas hoeveel je consumeert als je gaat vasten."

Bij het Suikerfeest mag men weer overdag eten en drinken; belangrijk is daarbij het aanhalen van de familiebanden en het helpen van arme mensen. Dat gebeurt door een donatie (*zakat al-fitr*). De bedoeling is om zelf voedsel te geven, maar meestal verzamelen moskeeën en andere instanties de donatie in geldvorm en regelen voedsel voor de

armen. Youssef: "Het gaat om een verplichting voor de moslim. De donatie moet voor het ochtendgebed van de feestdag worden gedaan. Weeskinderen krijgen dankzij donaties een cadeautje bij het Suikerfeest. De profeet Mohammed was zelf ook wees."

Offerfeest

Het offerfeest is dit jaar rond 11 augustus, het einde van de bedevaart naar Mekka (*hadj*). Het is het feest ter nagedachtenis van de toewijding van de profeet Ibrahim [dit is dezelfde profeet Abraham uit de Bijbel die opdracht kreeg om zijn zoon te offeren; EvK]. Je offert bij het offerfeest voor 3 delen: de armen, de familie en burens/vrienden en voor jezelf. Het offer moet *halal* zijn. Youssef benadrukt dat het offerdier een goed leven moet hebben gehad en met respect behandeld moet worden. "Het lijkt op vlees van een veehouder met biologisch vee."

*) achternaam bij de redactie bekend. ◀



Koningsdag in Nieuw Sloten

►Aletta Blaisse

Uit een kleine rondgang onder Nieuw-Slotenaren kwam over Koningsdag het volgende beeld naar voren:

►Koningsdag betekent voor veel mensen nostalgische gevoelens, een 'wij-gevoel' en een dagje vrij. Veel gezelligheid. Het hele land is oranje gekleurd. Velen vieren de dag het liefst al of niet met oranje kleding struinend over vrijmarkten. Ook kijken veel mensen naar de koninklijke familie/koningsdag op TV.

►In Nieuw Sloten zelf wordt het nauwelijks gevierd. Maar als dat wel zou gebeuren, dan het liefst met een vrijmarkt op het Belgiëplein en eettentjes en niet-commerciële livemuziek in het Kasterleypark. Anderen vinden dat niet zo nodig, er is al genoeg te doen in de omgeving.

►Voor Nieuw-Slotenaren zijn de Apollolaan en de Beethovenstraat geliefde plaatsen om naartoe te gaan, net als het Vondelpark. Het dorp Sloten is ook erg populair, ook al omdat je daar veel bekende tegen kunt komen. Het is er



Koningsdag in Sloten
Foto: Tamar Frankfurth

gezellig en kleinschalig, met Oudhollandse spelletjes en een vrijmarkt.

►Tamar Frankfurth woont al haar hele leven in Sloten. "Koningsdag is een dag van samenkomen, van elkaar weer eens ontmoeten. Sloten heeft een eigen vlag met het wapen van de voormalige (in 1921 door Amsterdam geannexeerde) gemeente Sloten met daarin opgenomen: Vrije Geer, Sloterdijk en Osdorp, dat later "Oud" voor zijn naam kreeg, omdat tuinstad Osdorp dezelfde

naam kreeg. Bij Sloten is dat niet gebeurd: er is Nieuw Sloten en (dorp) Sloten en géén "Oud Sloten"! Veel bewoners hangen op Koningsdag die vlag uit.

►De Oranjevereniging Sloten bestaat sinds 1945. Sindsdien is er ringsteken. Eerst nog met koetsen, nu met 'losse' paarden. In de jaren '90 kwam daar geleidelijk de straatverkoop bij. Ook het kleinste politiebureau van Nederland trekt veel bekijks, je kunt voor de imposante originele celdeur uit 1866 (in boevenpak) op de foto. Ieder jaar is er gratis limonade voor de kinderen en is er muziek en wordt er geborreld op straat voor Café Kerkzicht.

►Het feest in Sloten is voor jong en oud, niet-commercieel, en er heerst een gemoedelijke sfeer: niet te druk en met veel vrolijk wapperende vlaggen."

Maar er zijn ook genoeg mensen die die dag graag Amsterdam en de drukte ontvluchten en juist iets heel anders doen, zoals een rustige (spelletjes)dag thuis of fietsen op de Veluwe. ◀

Christelijke feesten en hun spirituele dimensie

►Janna Winnubst

Buiten de feesten die we in ons dagelijkse leven vieren zoals verjaardagen, trouwerijen en jubilea enz. zijn er binnen het Christendom religieuze feesten, die een spirituele dimensie hebben.

Martijn Rutgers, woont al 9 jaar in Nieuw Sloten en is voorganger bij OASE voor Nieuw West. Aan hem heb ik mijn vragen hierover kunnen stellen.

OASE is een eigentijdse en multiculturele kerk met hart voor Amsterdam Nieuw-West. De christelijke identiteit betekent dat iedereen welkom is ongeacht cultuur of levensovertuiging.

Wat is de rol van feesten binnen het Christendom?

Martijn: "Het zijn spirituele feesten, waarin we vieren wie is God en wat heeft hij voor ons gedaan. Juist het samen bidden en beleven met elkaar: daarin is de kerk het best.

Waarom zijn de kerken anders zo vol met Kerstmis en waarom is er zoveel belangstelling ook voor The Passion op TV? Wanneer het leven pijn doet, je kwetsbaar bent, dan kan bidden helpen."

Wat voor feesten zijn er binnen het Christendom?

"Er zijn een aantal vaste feesten, rondom de persoon van Jezus:

Kerstmis: de geboorte van Jezus, we vieren dat God, mens geworden is in de persoon van Jezus (God is MET ons).

Pasen: Na het sterven van Jezus, vieren we dat Jezus is opgestaan en de dood heeft overwonnen. We vieren dat God zijn leven gegeven heeft voor ons (God is VOOR ons).

Pinksteren: Jezus is teruggegaan naar de hemel, we vieren dat God ons niet in de steek heeft gelaten, maar ons zijn Heilige Geest heeft gegeven (God is IN ons)."



Welk feest spreekt jou zelf het meeste aan?

"Het paasfeest: het is het feest van het nieuwe leven, na het meest verschrikkelijke (de dood van Jezus), komt er iets moois. Het geeft aan dat er altijd hoop is. Ook in de natuur zie je dan het nieuwe leven om je heen."

Ben je zelf een 'feestneus'?

"Hierop zeg ik volmondig: JA! Ik hou ervan om samen met mensen om mij heen de mooie dingen van het leven te vieren. Juist omdat het leven niet altijd mooi of fijn is."

Bent u na het lezen van dit korte interview op zoek naar spiritualiteit binnen een religie?

Overweeg een bezoek aan **OASE**. Of dicht bij huis is **Chaudfontaine-NieuwSloten** actief: 'een initiatiefgroep van christenen in Nieuw Sloten met hart voor de wijk.'

Zie: www.oasenieuwwest.nl en www.chaudfontaine-nieuwsloten.nl. ◀



Feesten

►Column van Peggy van der Reijden

Feesten', zou je toch direct al vrolijk worden?! Feesten om van alles te vieren dat we belangrijk vinden om met elkaar te delen.

Als je de definitie van het woord 'feesten' zo leest, gaat het om samenkomst van mensen ter gelegenheid van een heugelijk feit. Maar gelukkig kan een feest ook zonder directe aanleiding plaatsvinden – aldus Google.

In de huidige tijd hebben we steeds meer redenen ingezet om zo'n leuke samenkomst te organiseren. Was er altijd al het verlovings-, huwelijks, en verjaardagsfeest; nu zijn er ook bijvoorbeeld een babyshower, Valentijnsdag, Halloween, Paas-, Kerst-, Suiker-, Offer- en kraamfeest aan toegevoegd. En dan hebben we nog alle dagen die een andere reden tot samenkomst en feest geven; moeder-, vader-, dieren- en secretaressedag bijvoorbeeld. Elke dag van het jaar hebben we wel iets te vieren. En gelukkig maar, lijkt mij goed dat we elke reden om met geliefden samen te komen moeten aangrijpen.

Eens in de zoveel tijd vinden we als samenleving altijd wel een goede reden om een feest te vieren. Het gevoel van verbinding wanneer we successen met elkaar beleven en dat uiten in een feest zorgt voor *samenhang en een gevoel van 'erbij horen'*. Dus of je nou Ajaxfan bent of niet; het meevieren van hun overwinning stemt ons vrolijk en zorgt voor een positieve energie om je heen.

Het is fijn dat er zoveel leuke, goede festivals georganiseerd worden waar we ons hart kunnen ophalen. En of we dat nou in de buurt doen, of groots op het Museumplein, dat maakt niets uit. Wat mij betreft vieren we het leven elke dag.

Proberen we de goede dingen, die er gelukkig echt zijn, te blijven zien en omarmen we die en elkaar in elk feest dat zich aandient?! ◀

Feestdagen

►Kinderpersbureau Nieuws Sloten

Wij zijn Youssra, Zehra, Niek, Dani, Timo, Taras, Elif, Quinten, Viola en Louise van 'Nieuws Sloten', het Kinderpersbureau van Nieuw Sloten. Wij hebben aan voorbijgangers gevraagd "wat zij van feesten en feestdagen vinden."

Welk feest zou over de hele wereld gevierd moeten worden?

Nadim: "Dat mijn eigen verjaardag door iedereen gevierd zou worden."

Welly: "Gezellig met elkaar vrij dus de Dag van het vrij zijn." **Sara en Ceylin:** "De Dag van de mensen." **Joke:** "Vrede voor iedereen."

Welke feestdagen viert u allemaal?

Nadim: "Ik vier het Suikerfeest en het Schaapfeest." **Welly:** "Kerst en Nieuwjaar." **Sara en Ceylin:** "Wij vieren het Suikerfeest, onze verjaardagen, Nieuwjaar, Moederdag, Vaderdag en Valentijnsdag." **Joke:** "Ik vier vooral Pasen en Kerst."

Interview met Sandra

Houdt u van de feestdagen? "Van feesten wel, maar van feestdagen niet, omdat iedereen verwacht dat je komt."

Hoe zou het zijn als er geen feestdagen meer zijn? "Toch wel saai en niet leuk."

Welke feestdagen viert u? "Ik vier mijn verjaardag en Goeie Vrijdag."

Welk feest zou over de hele wereld gevierd moeten worden? "Het Liefde feest."

Wat zijn jouw Top-3 leukste feestdagen? "Kerst, verjaardag, huwelijk."

Interview met Fabio

Houdt u van feestdagen? "Ja, want dan ben ik altijd blij."

Hoe zou het zijn als er geen feestdagen meer zijn? "Dat kan niet, want dan is er anders niks."

Welke feestdagen viert u? "Kerstmis, Pasen, het Suikerfeest."

Welk feest zou over de hele wereld gevierd moeten worden? "Ik zou de Dag van de Liefde wel een goede feestdag vinden voor iedereen op de wereld!"

Wat is uw Top-3 leukste feestdagen? "Kerstmis, Pasen en het Suikerfeest." ◀



NB: Dit is voorlopig de laatste bijdrage van het Kinderpersbureau. De NSN-redactie dankt de jonge verslaggevers voor al hun inzet!!!

Prijsvraag

►Welke uitdrukking wordt hier afgebeeld?



Stuur uw antwoord per post naar: Schaarbeekstraat 40, 1066 WH Amsterdam, of naar nsn@eigenwijks.nl. Vermeld duidelijk uw naam, adres én uw telefoonnummer. Alleen inwoners van Nieuw Sloten, Park Haagseweg & Nieuw-en-Meer kunnen aan de prijsvraag deelnemen. De redactie neemt persoonlijk contact op met de prijswinnaar en vermeldt deze in het volgende nummer.

In februari bedoelden wij de uitdrukking "Beter een goed buur, dan een verre vriend". Uit de vele goede inzendingen trokken wij als winnaar: **Suzan Hesp**.

De cadeaubon is beschikbaar gesteld door **Winkeliersvereniging Nieuw Sloten**. ◀



©2019 **NieuwSlotenNieuws** met een oplage van 6000 exemplaren; huis-aan-huis verspreid in Nieuw Sloten en Park Haagseweg.

Contact

Redactie **NieuwSlotenNieuws**

Schaarbeekstraat 40

1066 WH Amsterdam

T (020) 615 65 53

E nsn@eigenwijks.nl

I www.eigenwijks.nl

t <http://twitter.com/nwsnws>

Redactie (bewoners/vrijwilligers)

Aletta Blaisse | Cees Fisser | Chris Heilbron | Helena de Jong | Ellen van Kessel | Peggy van der Reijden | Kary Slenders | Janna Winnubst

Cartoonist Dave Lenz

Lettertypes door Artur Schmal

Druk www.jubels.nl

Verspreiding www.doorverspreidingen.nl
klachten via Cees Fisser, M 06 2468 4481

De drukkosten en de verspreiding worden gefinancierd door Huis van de Wijk België.



Samen voor een gezonde wijk

►Stefania Maginzali; maandag t/m donderdag opbouwwerker Huis van de Wijk België; M. 06 33 31 96 81; E. Stefania@eigenwijks.nl



Steeds meer buurtbewoners zetten zich in voor een gezonde leefstijl in hun wijk. Ik zie regelmatig bewoners bewegen. Zo bestond afgelopen mei de **bootcamp** van Peggy en Rick twee jaar, zijn de **yoga- en pilateslessen** in het HvdWijk goed bezocht en **wandelen** iedere woensdag zo'n 60 buurtbewoners met Merel.

Naast beweging, dragen ontspanning en gezonde voeding ook bij aan een gezonde leefstijl. En niet alleen fysieke gezondheid, ook mentale gezondheid is belangrijk. Zo zijn bewoners actief om **eenzaamheid** aan te pakken. Daarnaast wordt er met elkaar gekookt en gegeten, en er zijn meer initiatieven.

Nieuw-Slotenaren dragen dus op

verschillende manieren bij aan een gezondere wijk. Misschien doet u dat ook al, of heeft u ideeën om de wijk gezonder te maken? Dan wil ik graag enthousiast maken om u aan te melden voor **Gezond Leven Nieuw-West!** Eigenwijks ondersteunt vanaf 2014 bewoners die zich willen inzetten voor een gezondere buurt. Ze volgen trainingen van professionals en leren meer over gezondheid en de gezondheidssituatie in hun buurt. Daarna gaan ze als Gezondheidsambassadeur aan de slag met hun eigen gezonde initiatief. In't najaar start een **nieuw traject** voor bewoners uit Nieuw Sloten, Sloten, de Aker en Slotervaart. Interesse? Mail naar gezondleven@eigenwijks.nl of met Ruud Witte, ruud@eigenwijks.nl, of bel hem 06 286 38 777.

De gezondheidscijfers in Amsterdam Nieuw-West zijn het **LAAGST** van heel Amsterdam. Wil jij daar iets aan doen?

Alvast kennis maken met Gezond Leven? Kom op zaterdag 22 juni naar **'De Gezondheidsambassade trapt af'** in de Serre, Pieter Calandlaan 258a. Op dit netwerkmoment is er ruimte voor ontmoeting en is er een inspirerend programma over gezondheid voor bewoners die zich (willen) bezighouden met dit thema in Nieuw West. De middag is van 13.00 uur tot 17.00 uur (inclusief wat lekkers na afloop). Aanmelden kan via dit webadres: bit.do/eQuXV. ◀

Kings Coach

► Door www.chaufontaine-nieuwsloten.nl

Een tijdje geleden stond er een bus op het Belgiëplein. Een bijzondere bus, want hij is omgebouwd. Er is een gezellig zithoekje. Buitenop staat: "Jezus geeft nieuw leven." We zijn benieuwd naar uw beleving van het christelijk geloof. Op dinsdag 16 en woensdag 17 juli verwachten we er weer te staan en we heten jong en oud, gelovig of niet, van harte welkom! ◀



Nieuw redactielid

► Kary Slenders

Als nieuwe redacteur stel ik mij graag aan u voor. Mijn naam is **Kary Slenders**.

Ik ben in 1996 in Nieuw-Sloten komen wonen in een gloednieuw huis. Het was destijds een grote overgang van een lommerrijke, oude Amsterdamse volksbuurt naar een nieuwbouwwijk. Ik genoot meteen van de ruimte in de wijk en het wandelen in de natuur van de Vrije Geer en het dorp Sloten.

Ik kom oorspronkelijk uit een Brabants dorp aan de Belgische grens en ik woon nu meer dan dertig jaar met veel plezier in Amsterdam.

Ik ben docente en vertaalster Nederlands en Frans. Ik schilder en zing Franse chansons en Sefardische liederen, doe Tai Chi en bestudeer de Tao.



Muziek loopt als een rode draad door mijn leven: ik leerde mijn naam kennen als pianist bij mijn zangleraar op een boot in de Prinsengracht. Muziek, kunst en cultuur zijn favoriete onderwerpen waar ik graag over schrijf. Ik ben geïnteresseerd in wat mensen beweegt in het leven; dat hoop ik met u te delen wanneer ik binnenkort interviews mag gaan houden voor deze krant. **Tot ziens in onze wijk!** ◀

Introductie W.E.N.S.

► Ingezonden door Hans Roeland Poolman

Werkgroep **Energietransitie Nieuw Sloten**

De gemeenteraad van Amsterdam wil de uitstoot van CO₂ van de stad in 2050 met 95% terugdringen, ten opzichte van 1990. Daarnaast wil Amsterdam al in 2040 aardgasvrij zijn.

De stappen voor de overstap naar schone energie zijn beschreven in de 'Routekaart Amsterdam Klimaat-neutraal 2050'. De gemeente zal op 20 juni een eigen klimaatakkoord lanceren met daarin specifieke doelstellingen en acties. In 2021 wil de gemeente *op basis van wijkvoorstellen*, keuzes maken voor de overstap naar schone energie.

Wat kan ik doen en wanneer?

Voor veel bewoners is het helaas nog onduidelijk wat ze zelf kunnen doen en

wanneer. Velen zien liever een gezamenlijke oplossing voor de hele wijk, dan een individuele aanpak per flat/woning/winkelpand. Wellicht heeft het in sommige gevallen zelfs meer zin om te wachten, dan nu al een dure oplossing te kiezen die wordt ingehaald door nieuwe duurzamere oplossingen.

Werkgroep Energietransitie

Zes buurtbewoners zijn gestart met de Werkgroep Energietransitie Nieuw Sloten (WENS): *Nico Beumer, Jos Joosten, Rene Goossens, Frans Peters, Alina Sijthoff en Hans Roeland Poolman* (voorzitter). Zij zoeken vrijwilligers die willen helpen met het organiseren van activiteiten en de communicatie met bewoners in onze wijk.

Voorstel voor energietransitie

WENS is van plan om vóór 2021 een voorstel op te leveren voor een breed gedragen en optimale route voor de

energietransitie van onze wijk. De ambitie van WENS is om een afweging te maken van diverse alternatieve oplossingen en de bijbehorende kosten. Zo'n afweging zal dan ook zoveel mogelijk zijn afgestemd met de bewoners van de wijk en met andere partijen, zoals de omliggende buurten in Nieuw-West.

Duurzaamheidsmarkt

Kort na de zomervakantie organiseert WENS een duurzaamheidsmarkt in Nieuw Sloten. De exacte datum vindt u in de volgende editie van NSN, die op 30 augustus verspreid wordt. WENS werkt hiervoor samen met *De Groene Aker* die op 22 juni een duurzaamheidsmarkt organiseert op het Ecuplein in de Aker (zie pagina 1).

Meer weten over WENS of om van het aardgas af te komen?

E. contact.wens.2021@gmail.com.

I. <http://vangasafnieuwsloten.nl/>. ◀



Van onze Wijkagenten

- Willem.Brouwers@politie.nl (NieuwSloten - Noord)
- Laura.Engelsman-van.Lunenburg@politie.nl (Nieuw Sloten - Zuid)



Educatief Programma Jongeren

Slechte keuzes kunnen je lang achtervolgen. Dat is de belangrijkste les uit het Educatief Programma Jongeren (EPJO) dat in 2012 is gestart en inmiddels op vele basisscholen is gegeven. EPJO is een interactief lesprogramma voor de groepen 8 basisscholen en het voortgezet onderwijs gericht op misdaadpreventie in samenwerking met de Peter Faber Stichting, het Openbaar Ministerie en (oorspronkelijk) de politie van Amsterdam. De basisscholen in Nieuw Sloten doen al mee. De (wijk/school)agent geeft voorlichting en behandelt in een dagdeel: keuzes maken, pesten, stelen en de gevaren van sociale media. Meer weten? Kijk op www.epjo.nl.

Overlast evenementen of horeca

Hebt u overlast van evenementen, horeca of personen op straat? Bel 14 020 (werkdagen van 8 tot 18 uur) of gebruik dit webformulier <https://meldingen.amsterdam.nl/>

Meldingen openbare ruimte

Komt u onderweg op straat of in een park iets tegen waarvan u denkt dat het gemaakt of opgeruimd moet worden? Afval, losliggende stoeptegels, kapotte lantaarnpaal/stoplicht, volle container? Hebt u een smartphone? Gebruik de app **Verbeterdebuurt**. Maak een foto van de situatie en zend die met gegevens over de locatie en de aard van de melding naar de gemeente. U kunt via de app uw melding opzoeken en kijken of er al wat mee gedaan is.

Zomervakantie

De zomervakantie komt er weer aan. Zet uw vakantieplannen en -ervaringen niet meteen op Twitter, Facebook, Instagram enz. En automatische afwezigheidsberichten op uw persoonlijke voicemail en e-mail verraden ook uw afwezigheid. Zorg dat uw huis er bewoond uitziet en laat iemand de post regelmatig uit het zicht leggen. ◀

Van onze Gebiedsmakelaar

- Marleen de Groot, E marleen.de.groot@amsterdam.nl, M 06 53 38 94 69



De zomer komt er weer aan. Dat is te merken in Nieuw Sloten. Alles is weer groen in de wijk en diverse bewoners zijn druk in de weer met hun eigen tuin.

Een groeiend aantal bewoners ontfermt zich ook over het *openbare groen*. Zo is kort geleden de **Arendonksingel** omploegd en is er **bloemenzaad** gestrooid. Hopelijk is er inmiddels al een fikse regenbui overheen gegaan, zodat de zaden kunnen ontkiemen. Dat wordt straks een mooi bloemenlint. Wie weet volgen er meer!

Andere bewoners hebben **plantschalen** aangevraagd en deze **geadopteerd** zodat de straten er weer wat fleuriger uitzien. **Wilt u ook iets doen met het openbaar groen?** Laat het mij dan even weten, ik breng u graag in contact met de groencoördinator voor Nieuw Sloten!

De zomer komt er aan

Er komen ook weer **zomerfestiviteiten** aan, zoals het *Nieuw Sloten Festival*, het *Grachtenfestival, Sloten op z'n Kop* en begin september het *25-jarig bestaan van de Winkeliersvereniging Nieuw Sloten*. Allemaal leuke activiteiten die de bewoners en ondernemers zelf

organiseren. Dat is best iets om trots op te zijn.

Ik hoop dat iedereen kan gaan genieten van een mooie zomer. Als iedereen dan ook nog **een beetje rekening houdt met zijn of haar omgeving**, dan zou dat helemaal fantastisch zijn.

Ik krijg bij de buurtbus elke week veel klachten over de hondenuitwerping, de rommel die andere mensen op straat gooien en het voeren van de vogels, dat al enige tijd verboden is. Allemaal kleine zaken die helaas grote ergernis geven. En de oplossing is eigenlijk heel simpel. Gewoon even zelf je rommel opruimen en in de prullenbak gooien.

Fijne zomer allemaal! ◀



Bloemenzaad in talud Arendonksingel

Activiteiten-agenda



Zaterdag 15 juni, 11-16 uur

Vaderdag: met een Hypercussionband en een springkussen
Winkelcentrum Nieuw Sloten



Zondag 16 juni, 11-14 uur

Plantenexcursie met Hans Bootsma en Nico Jansen
NME-centrum, www.oeverlanden.nl



Zondag 16 juni, 15 uur

Studenten van het Conservatorium van Amsterdam.
Programma staat op www.sloterkerk.nl



Zaterdag 22 juni, 14 uur

Workshop Waterdiertjes (gratis toegang)
Tuinpark Eigen Hof, Sloterweg 1173



Zaterdag 29 juni, 14 uur

Workshop Zomersnoei (gratis toegang)
Tuinpark Eigen Hof, Sloterweg 1173



Zaterdag 6 juli, 11-16 uur

Nieuw Sloten Festival 2019
Belgiëplein en Kasterleerpark



Vrijdag 12 juli, vanaf 17.30 uur

Vrijdagmiddagborrel met **Barbecue** en dit keer **inclusief Kids**.
Eetcafé Thijs
FB: *De leukste en gezelligste*
Eveline Kinsbergen: e.kinsbergen@signon.nl



Zaterdag 17 augustus, vanaf 12 uur

Grachtenfestival 2019
in het Kasterleerpark



Bewonersinitiatieven

►voor de Regiegroep Sloten & Nieuw Sloten

Wilt u als vrijwilliger een activiteit organiseren in uw eigen buurt?

De Regiegroep Bewonersinitiatieven Sloten & Nieuw Sloten is een onafhankelijke groep bewoners uit deze wijken die elke 6 tot 8 weken vergadert om aanvragen tussen € 500 en € 5000 te beoordelen. Aanvragen onder € 500 worden snel per e-mail behandeld. *Voorkom teleurstelling:* maak een afspraak met de opbouwwerker en vraag zonodig hulp bij het invullen van uw aanvraag.

Bewonersinitiatief inleveren vóór/op	Regiegroepvergadering op
17 juni	01 juli
19 augustus	02 september
30 september	14 oktober
11 november	25 november

Opbouwwerker

Stefania Maginzali, M. 06 33 31 96 81, op maandag t/m donderdag, of E. Stefania@eigenwijks.nl ◀

